

## EM-café

Deze keer was ons thema "boerderij", wat dus eigenlijk inhield, dat iedereen die als en boereke de Wachtzaal binnenkwam een verniete consummatie naar wens kreeg. Door een niet al te ideale marketingstrategie van ons allemaal (= praesidium) was niet al te veel volk op de hoogte. Waardoor er vooral oud-leden in hun strontbottekes de weg naar het EM-café hadden gevonden. De volgende keer moeten we er toch met wat meer actieve studentekes aanwezig zijn. Iedereen mag vriendjes en vriendinnetjes meenemen. Want hoe meer zielekes, hoe meer vreugde é.



**VRIJDAG 26/11** *Bezoek de vernieuwde website*



# Boerderij EM-Café

*kom als boerke en den EM betaald er u ene*  
*Vergeet U rubber botten niet en neem de boerin ook mee*



*Met de voorstelling van de "schijt je rijk" affiche*

Gesponsord door :



## EM-weekend (4-5-6/03/2005)

Hier bestaat geen twijfel over, iedereen moet mee, want het zal zeker de moeite worden.

We vertrekken op vrijdagavond onmiddellijk na de lessen met de trein en komen een paar uur later aan in het prachtige *Arbrefontaine*. Hier blijven we een heel weekend lang om ons te amuseren. Vrijdagavond volgt er al een klein feestje met de nodige muziek. Zaterdag is er een prachtige wandeling te maken en s'avond zal het eten verrassend zijn voor de tijd van het jaar. Dat eten zal nodig zijn want daarna volgt er een onvervalste carnavalscantus, dus neemt uw kleding al maar mee. Op zondag heeft vice-praeses Natje iets zeer geheimzinnigs gepland, maar we vertrouwen op haar en het zal zeker in de smaak vallen. De prijs zal voor dit weekend zal rond de 45 euro hangen en da's echt ni veel. Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar Natje : [vice-praeses@em-kring.be](mailto:vice-praeses@em-kring.be) of door in te schrijven op 1 van de activiteiten. Zeker niet te missen dit weekend !! Het is een ideale gelegenheid om mekaar op een gewone manier te leren kennen. Diegene die er vorige jaren in het begin wat huiverig tegenoverstonden, waren achteraf zeer tevreden dat ze toch meegegaan waren. Het is aan jullie om wat klasgenootjes te mobiliseren!!! En je zal moeten toegeven, dat dit wel hipper zal zijn dan een zondagje te gaan kaarten bij de oma in het "oud-mannekes-huis".

Vraagjes? Gewoon iemand van het praesidium aanspreken.