

HOGESCHOOL VOOR WETENSCHAP & KUNST | **DE NAYER INSTITUUT**
DINT-KATELIJNE-WAVER
SOCIALE VOORZIEFINGEN VZW



Het Emmertje



Het boekje van den EM da een beperkt aantal keer per jaar wordt ineengestoken door de persoon die verder in dit boekje wel eens redactor wordt genoemd. Ondertussen al ongeveer de vijfde uitgave in't academiejaar 2003-2004.





Beste Em-mers en -sters,

Het schooljaar loopt weer stilaan ten einde, maar de activiteiten van den EM lopen nog eventjes door: Het belangrijkste is uiteraard de verkiezingscantus op woensdag 12 mei waar het praesidium voor volgend jaar verkozen zal worden. Verder in dit Emmertje kan je van elke functie een korte beschrijving vinden. Als je denkt dat een van deze functies jou op het lijf geschreven is, aarzel dan niet om ervoor op te komen, alle functies zijn verkiesbaar, dus dit wil meteen ook zeggen dat dit het laatste emmertje is dat ik in elkaar gestoken heb... (als je denkt dat je het beter kan, kom dan gerust op voor redactor, dan kan je dat eens laten zien ook)

Verder sluiten we na de examens het jaar nog af met een geweldige BBQ, maar voor we aan die examens beginnen is er op woensdag 19 mei nog het laatste EM-café van dit jaar, hopelijk mogen we daar veel volk verwachten!

Tijl
Den redactor



KALENDER

*Dinsdag 4 mei:
Vatenmarathon*

*Woensdag 12 mei:
Verkiezingscantus*

*Woensdag 19 mei:
EM-café*

*Woensdag 30 juni:
BBQ*



Praeses dixit

De paasvakantie is weeral voorbij. De eindwerken zijn ondertussen af en het eind van het schooljaar nadert. Maar vooraleer het zo ver is zijn er natuurlijk eerst nog verkiezingen. Hiermee bedoel ik dan geen verkiezingen voor een nieuw parlement of voor de gemeenteraad. Nee, nee, op 12 mei zijn er EM-verkiezingen. Hier wordt dan het nieuwe presidium voor volgend academiejaar verkozen. Al de functie zijn dan verkiesbaar. Verder in dit boekje kan je lezen wat elke functie juist inhoud. Ik ben er zeker van, er is voor elk wat wils. Volgende week is het ook nog vatenmarathon. Om 13u geeft den EM zijn vat in de Wachtzaal. Verder is er nog een EM-café en tot slot nog ne groten BBQ op woensdag 30 juni. Ik ga jullie nu niet langer lastig vallen. Geniet nog van deze laatste dagen voor de examens en kom zeker nog is af naar de activiteiten. Tot dan!

Stas Koen
Praeses EM-kring
2003-2004

Paintbal

Zaterdag 27 maart hebben we om 9u smorgens aan de WZ afgesproken om van daar door te rijden om een dagje te gaan paintballen. Eerst nen deftige uitleg vooraleer we de 'risicovolle' sport konden uitoefenen... Zo wisten we toch met wa voor een speelgoedjes we rond liepen. 'Lotti' liet zich daarbij goed horen waarvoor hij deftig beloond werd op het einde van de dag: zie het presidentspel. Dan mochten we zo'n schoon legerpakske aantrekken en ons geweer uitkiezen. Bij deze waren ineens ook de ploegen verdeeld: we hadden de roden en de blauwen.

Het eerste spel hield in om de vlag van de andere ploeg, die in hun kamp lag, te bemachtigen en ze dan naar uw eigen kamp over te brengen. Daarna werd de vlag in het midden van het terrein omhoog gehangen. Maar klim maar in dienen boom terwijl er 5 geweren op u gericht zijn... ☺ Nog een Viëtnamees spelleke waarbij de ene ploeg de Amerikanen waren en de anderen uiteraard de Viëtnamezen. Game on!!! Bij het presidentsspelleke waren eerst Helmut en dan Stas de slachtoffers. Zij moesten in het andere kamp geraken maar dit dan ongewapend en ze waren dan ook 'Most Wanted' bij de andere ploeg. Als afsluiterke mochten we ons kogels opschieten met de twee ploegen tegenover elkaar over zo een 10m afstand. Het was een activiteit waarvan sommigen onder ons nog met blauwe plekken rond lopen. Maar zeker ééntje om volgend jaar weer bij mee te doen!!

Vice-praeses 2003 - 2004,
Sabine

EM-E-Eulasa Cantus

De E³ cantus was een groot succes.

Verschillende schilden voor de presidiumtafel en veel verschillende kleuren linten in de Corona. Het was een geslaagde cantus, met een goeie sfeer en heel wat strafkes voor diegene die het volgens een senior uithing.

De Nick en zijn lief kregen ne 69. Al een jaar of meer samen en niet weten hoe een 69 moet!!! Schandalig!!! ☺

Den Bram kreeg nu geen watervalleke zoals de weekendcantus, maar een emmerke om leeg te drinken. Ook den Tijn kreeg een strafke omdat hij te laat was. Maar omdat het zijn verjaardag was en hij daarom te laat was, mocht hij het strafke uitdelen aan de corona. 21 ad fundums, voor elk levensjaar 1. Verder werden er nog strafkes uitgedeeld aan diverse personen.

Het was een geslaagde avond. Ook nog dank aan Eulasa die het eerste vat gaven op de cantus, en al diegene die er waren en ervoor gezorgd hebben dat het een goed feestje was.

Pieter,
Ook wel af en toe feestleider genoemd.

Praeses,

De taak van de praeses bestaat erin om met een gans praesidium, een jaar vol activiteiten te organiseren, voor elk wat wils, zodat je zoveel mogelijk volk kan bereiken. Je volgt een beetje op dat alles gebeurt zoals op vergaderingen is afgesproken, je mag telkens tekstjes schrijven voor de boekjes, praesesvergaderingen bijwonen, en cantussen leiden. Vooral dat laatste kan best wel tof zijn.

Tijdens zo'n jaar praesidium leer je heel veel volk kennen, heb je veel plezier, doe je heel veel (soms zoveel dat je ouders zich afvragen of je nog wel thuis woont), leer je veel nieuwe dingen en krijg je er een paar goei vrienden bij. Het is zeker aan te raden om op te komen voor een functie die je wel ligt en die je graag zou doen, want het is nu de moment en later kan je er alleen maar spijt van hebben dat je het nooit gedaan hebt. Dus, aarzel niet en ga ervoor!

De Senior



The Balance of Nature

Hallo!!

Ik moet hier eufkes wa meer vertellen over mijn functie als vice-praeses. Eerst en vooral kunt ge genieten van de goeie sfeer in de kring en het praesidium. Ge kunt er alleen maar vrienden aan over houden. Die katerkes uiteraard nie mee gerekend...

Dan moet ik ook nog het weekend organiseren. Een huiske zoeken in een goei omgeving en ge zijt al goe vertrokken. Voor de rest van da weekend ineen te steken staat ge er nooit alleen voor. Voor da ge het weet hebt ge een supergoe weekend achter de rug.

Dan is er ook nog het fotoboek. Elk jaar opnieuw wordt da uitgesteld tot het einde. Maar naar het schijnt komt dat altijd wel in orde. Weeral is met de hulp van de anderen. Het is echt nen aanrader om op te komen. Het is echt nie zo veel werk en ge hebt elke week wel ergens een goei feestje...

P.S. : Bij deze vind ik het een goede gelegenheid om het volgende blok voor te stellen "Vlaemsche blok" met volgende ingevulde functies :

Praeses : Brampie	Vice-praeses : Nathalie
Quaestor : Yves	Ab-actis : Sabine
Redactor : ...	Feestleider : ...
Spocul : Stephan	C.D. : Tiji

Campagne volgt!!!

Vice-praeses 2003 - 2004,
Sabine

Hallo,

Ik ben Nick, of zoals de meesten onder ons zeggen, "Nickske" en ben Ab-Actis van den EM-kring. Ik kom hier effie in 't kort mijn functie uitleggen.

Mijn taak is dat ik alle contacten via email verzorg met de ere-leden en oud-leden om ook hen van al onze activiteiten en festiviteiten op de hoogte te brengen tijdens het jaar. Ook alle leden stuur ik ook een mailtje om hen er nog eens extra aan te herinneren. Wie vragen heeft over onze activiteiten kan altijd bij mij terecht door gewoon te mailen. Verder houd ik me ook bezig met verslagen te schrijven met wat er in onze vergaderingen besproken wordt om onze activiteiten zo goed mogelijk voor te bereiden en natuurlijk ook help ik mee wanneer ze plaatsvinden.

Dit boekje, EMMertje, stuur ik op naar de ere-leden wanneer er een nieuw verschijnt.

Dit was het zo ongeveer. Een toffe, leerzame functie alvast!!! Zeker er voor opkomen zou ik zeggen/aanraden ;-)

Nickske,

Ab-Actis 2003-2004



Zwemmen

Het zwemmen was zoals dit elk jaar is, een groot succes ☺, ik kan alle aanwezigen juist niet op één hand tellen, ik(Stein), Nick, lief Nick, Frauke, Tijn, Pieter, en Koen. Jawel, zeven man. Niettegenstaande dat was het toch de moeite naar mijn mening. Alleen was het water nogal koud. Gelukkig was er nog het kinderbad, dat iets warmer gepist was, en een waterglijbaan waar Tijn, Pieter en ik dankbaar gebruik van hebben gemaakt (de Stas mocht ni meer na den eerste keer want hij was blijven steken, en kzen dr op gebotst).

Na het zwemmen was er dan nog de vertrouwde wachtzaal, waar de Koen Stas weer niet weg te krijgen was voor één uur dertig, en al de rest aan den babbel hield. Enja, tot zo ver het zwemmen met de EM.

Stein

Spocul 2003-2004

Vacature feestleider

Gezocht: creatief iemand met een beetje computerkennis (niet overdreven veel), en zin om nieuwe dingen te ontdekken op de pc. Iemand die anderen graag lastig valt met zijn fototoestel en er ook een beetje mee overweg kan, zodat mooie fotootjes getrokken worden die achteraf een herinnering zijn aan de leuke EM activiteiten.

Ben je iemand die ook graag reclame maakt, affiches ontwerpt en zoals de functienaam zegt ook graag feest, is dit de ideale vacature voor u.

Je hebt ook het voordeel dat je mag starten met een nieuwe webserver van het verbond waarop maar liefst anderhalve gig aan foto's en andere leuke dingen kunnen gezet worden.

Stel uw kandidaat, voor campagne en hopelijk wordt je verkozen.

Indien je nog vragen hebt over de vacature, kan je me altijd contacteren

Nog voor even de Feestleider
Pieter Van Dessel

Spocul

Hallo geachte lezers en lezereskes. Ik heb dit jaar de functie van spocul op mij genomen voor de EM-kring. Zoals jullie misschien wel weten is dit een samenvoeging van sport en cultuur. Om eerlijk te zijn heb ik quasi culturele taken niet veel moeten doen dit jaar. Wat er vooral van verwacht wordt, is dat je aanwezig bent op elke activiteit, dat je helpt met het voorbereiden van alle activiteiten, dat je ook al eens een verslag schrijft, en vooral, dat we onze naam hoog houden bij de voetbal. Zelf moet ik toegeven dat ik deze taken onderschat heb dit jaar, en dat er toch meer werk moet verricht worden dan je zo zou denken. Indien je iemand bent die de groep mee krijgt, en je je graag inzet voor een groep, is dit echt een aanrader. Je houd er al zeker enkele goede vrienden aan over, en een toffe groep, welke je zeker later nog eens wil tegen komen.

Groetjes,
spocul 2003-04. (ook wel Stein genoemd)



C.D.

Der is mij gevraagd om mijn functie een beetje toe te lichten zodat ik binnen een dikke week mijn lint aan ne volwaardige opvolger kan overhandigen. Wat houdt de functie eigenlijk in...

Ewel, da's nogal vrij gemakkelijk gezegd: in't begin van't jaar stuurde een mailtje naar alle docenten met de vraag of ze hunne cursus hebben aangepast of ni (de meeste zeggen van wel maar veranderen dan enkel het jaartal van het academiejaar op de voorpagina). Dan gade die de eerste week van het nieuwe jaar op hun bureau ophalen, ge steekt er een sponsorpapierke in (da's da blad da ge dit jaar waarschijnlijk telkens als kladpapier hebt gebruikt) en zorgde dat er copies worden gemaakt voor iedereen. Der is nu wel sinds kerstmis wa volk van't 2^{de} bijgekomen maar veel moeilijker is da eigenlijk ni geworden. Als alle blaren zijn gecopieerd gade, samen met de rest van het praesidium uiteraard, die op ne middag uitdelen in de klassen. Voor de rest moet ge een rekening bijhouden van wie welke cursus heeft genomen en hoeveel geld er van de rekening mag getrokken worden ☺! Soit, heel moeilijk is het allemaal ni, maar ik moet wel eerlijk zijn: ge krijgt daar wel de verantwoordelijkheid over de cursussen van een 100tal studenten die allemaal buizen als ze hun cursussen ni krijgen. De rest van het jaar zorgde da ge op de activiteiten zijt en daar zo nu en dan is een handje uitsteekt en dan komt alles wel goed.

Verder kan ik nog maar één ding zeggen: C.D. is de graafste functie binnen den EM en is enkel bestemd voor HELDEN!

-Bart-

P.S.: als bijkomende taak moet ge, volgens mijn voorganger, ook altijd de zatste zijn van den hoop!

De sponsoravond

In week 26 werd, net zoals vorige jaren, een sponsoravond georganiseerd. Het doel hiervan was dat de sponsorende bedrijven zichzelf even konden voorstellen aan de studenten, maar dit alles wist ge normaal gezien al want iedereen had een brief gekregen waarin alles stond. Er kwamen drie bedrijven: Philips Turnhout, Baltimore Aircoil en Hansen Transmissions.

In het begin zag het er triestig uit wat betreft het aantal opgedaagde EM'ers, maar dat bleek naderhand wel mee te vallen. Aan iedereen die gekomen is: bedankt !!! Zoals steeds waren er na de voorstellingen broodjes voorzien zodat de hongerigen konden gespijsd worden en de dorstigen gelaafd.

Tenslotte nog een klein kwisje: verbind het juiste bedrijf met de juiste activiteit.

Agfa Gevaert	Transformatoren
Hansen Transmissions	Grafische industrie
Pauwels	Verlichting
Siemens	Koelers
Philips Turnhout	Tandwielkasten
Baltimore Aircoil	Zowat alles dat met elektriciteit en elektronica te maken heeft: van PLC's tot vaatwasmachines.

Quaestor

Omdat studenten altijd een beetje moeilijk willen doen, hebben ze voor een simpel functie als penningmeester een ingewikkelder woord gezocht en gevonden met "quaestor". De quaestor is dus diegene die het geld van den EM beheert.

Maar om geld te kunnen beheren moet ge eerst zorgen dat er geld is. M.a.w. de contacten met de sponsors onderhouden is een belangrijk deel van de functie.

Als er dan geld is, dan is het verdeeld over twee rekeningen: een rekening van de EM zelf en een cursusdienstrekening waarop het cursusgeld terecht komt. Ge moet die twee rekeningen een beetje in het oog houden (inkomsten – uitgaven).

Zelfs de quaestor leeft niet op een eiland: aan de meeste activiteiten wordt door het gehele praesidium gewerkt. En alsof dat nog niet genoeg is, moet ge ook nog eens tekstjes schrijven voor het EMMertje, alhoewel dat dat eigenlijk wel meevalt.

Voor wie zich geroepen voelt: ik kan het aan iedereen aanraden (maar ge zou ondertussen moeten weten dat wat ironie mij niet vreemd is).

Nog ne prettigen dag,
Jan
Quaestor

Redactor

De redactor is de verantwoordelijke van het Emmertje dat je nu zit te lezen. Dat wil echter niet zeggen dat je als redactor heel dat boekje zelf moet maken: iedereen van het praesidium schrijft wel een aantal tekstjes. Je moet er wel voor zorgen dat je tijdig alle tekstjes in je bezit hebt (lees: zaag zo hard tegen iedereen dat die artikels die ze nog gingen schrijven al binnen moesten zijn tot ge ze eindelijk allemaal hebt), en dan kan het knip-en plakwerk beginnen om van dat alles een beetje een geheel te kunnen vormen. Gezien de inspiratie van de meesten tijdens het schrijven nogal beperkt is, kunt ge best nog op zoek gaan naar een aantal prentjes en cartoons om de resterende bladen mee op te vullen (zoals ge hieronder bijvoorbeeld kunt zien).

Voor de rest houdt de functie van redactor ook in dat je aan alle activiteiten meewerkt met de rest van het praesidium om alles toch iet of wat georganiseerd te krijgen.

Als je dat allemaal wel ziet zitten aarzel dan niet om op te komen voor redactor. Ik kan in ieder geval terugkijken op een zeer leuk jaar bij den EM

Tijl
(nog eventjes) redactor.

